

Parochie Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever in beweging !

In de parochie Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever beweegt er sinds enige tijd het een en ander achter de schermen. Wij gingen praten met pastoor Herman Augustyns en Erik Balbaert, de voorzitter van de kerk Kerkfabriek.



Huis aan huis: Waar gaat dit allemaal over ?

Herman: De parochie denkt sinds ruim één jaar grondig na over waar ze naar toe wenst te gaan in de komende jaren. Dit gebeurde door antwoorden te zoeken op vragen als "Hoe kunnen we een ruimer en meer verscheiden publiek bereiken met meer kleur en met oog voor jong en oud ? Hoe kunnen we goed en op een eigentijdse manier communiceren ? Hoe kunnen we de kerk en het aanbod van de parochie warm en uitnodigend maken, zowel qua vorm als qua inhoud, en dit voor alle mensen op Linkeroever ?" Vanuit deze vragen zoeken we momenteel antwoorden i.v.m. de manier waarop we bijvoorbeeld omgaan met de eucharistievieringen, symbolen, doopvieringen en uitvaarten, communie, enzovoort. Uiteraard is dit een werk van lange duur. Daarover nadenken is bovendien een verrijking voor de huidige manier van werken die we zeker niet van vandaag op morgen overboord willen gooien. Als parochie willen we

vooral een positieve boodschap brengen en een warme plek zijn voor alle mensen van Linkeroever en ver daarbuiten en zo ons kleine steentje bijdragen tot, om het met een beeld te zeggen, "de ontdekking van de hemel op Linkeroever".

Huis aan huis: Moeten de kerken daarom verbouwd worden ?

Erik: Naar aanleiding van de noodzakelijke renovaties van beide kerken (de Sint-Annakerk en de Lucaskerk in de Europawijk) zijn we momenteel ook aan het denken over oplossingen om te maken dat de parochie en de kerken op Linkeroever meer open en toegankelijk zijn, ontmoetingsplekken worden en beter aansluiten bij het dagelijks leven op Linkeroever. Het toekomstbeeld van de parochie willen we daarbij ook naar buiten dragen door de herinrichting van de Sint-Anna-kerk. Problemen i.v.m. de verwarming worden daarbij gekoppeld aan een grondige herdenking van de binneninrichting en het gebruik van de vele ruimtes in de deze moderne kerk van begin jaren '70.

Huis aan huis: Wat gaat er dan veranderen i.v.m. het gebruik van de kerk ?

Erik: In de toekomst zal de Sint-Annakerk ook op andere momenten open zijn voor het publiek dan enkel op de uren van de erediensten. Daardoor kunnen mensen de kerk bezoeken, informatie opvragen, even tot rust komen of zich bezinnen of tentoonstellingen in de kerk of in de weekkapel bezoeken. We zullen ook regelmatig concerten (laten) organiseren in de kerk. In de zomermaanden, wanneer velen met vakantie zijn en er dus minder zitjes nodig zijn in de kerk, zal de vrijgekomen ruimte in de kerk ook gebruikt worden om tijdelijke tentoonstellingen van monumentale kunst te organiseren. Dit ganse tentoonstellingsconcept wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met Eric Antonis, bekend als cultureel intendant van Antwerpen '93.

Voor de Lucaskerk zijn er ook contacten met de ontwerpers van het IGLO-project (InterGenerationeel Project Linkeroever) voor de ganse Europawijk maar het nagaan van de mogelijkheden met de Lucaskerk in dit project zit momenteel nog in een embryonaal stadium.

Huis aan huis: En wie gaat dit allemaal in goede banen leiden ?

Erik: Om al deze plannen te realiseren hebben we een architect nodig. Deze zullen we selecteren via



een architectuurwedstrijd in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester. Op de oproep tot kandidaten voor deze opdracht reageerden maar liefst 67 studieteams uit België (60), Nederland (5), Duitsland (1) en het Verenigd Koninkrijk (1). In de loop van volgend jaar zullen we uit deze kandidaten een 5-tal architecten selecteren die daadwerkelijk een ontwerp zullen uitwerken. Op basis van deze ontwerpen zal dan de winnaar aangeduid worden die de herinrichting concreet zal uittekenen.

Huis aan huis: Wanneer gaan we dit alles ook in realiteit zien ?

Erik: Momenteel zijn er gesprekken met de stad Antwerpen, het district Antwerpen, de Stadsbouwmeester, en andere overheden. Verder leggen we ook de eerste contacten met de nodige geldschieters voor het ganse project. Pas wanneer al deze contacten voldoende waarborgen voor de uitvoering geven, zullen we overgaan tot de aanbesteding en uitvoering van de werken. Dit zal ten vroegste in 2008-2009 zijn. Maar Rome is ook niet op één dag gebouwd, niet ?

Huis aan huis: we wensen jullie nog veel succes en komen hier zeker nog op terug !